

Op woensdag 17 september hebben 4 leden van het bestuur van onze stichting een bezoek gebracht aan het weeshuis in Vanadzor, Lori, in het noorden van Armenië. We mochten 40 knuffels geschonken door de stichting “twinbears”, uitreiken aan de kinderen. Ook mochten we nog een heleboel andere knuffels, kleertjes en zelf gebreide truien door een aantal dames uit Eindhoven weggeven. Alles werd zeer enthousiast ontvangen,

door de kleintjes maar ook door de oudere kinderen. We hadden ons bezoek niet van te voren aangekondigd en de directeur was dan ook blij verrast, vooral omdat zijn tehuis vaak vergeten wordt vanwege de noordelijke ligging. Nog even op de foto en toen mochten de kinderen hun nieuwe aanwinsten opbergen.

Marijke, Jaap, Thea en Hanny.

